

# RUNSKRIFT *light*

NUMMER 44 OKTOBER 2018



## Kaplans tankar

den 8 oktober 2018.

Det finns ett gammalt talesätt som säger ”det Du sår skall Du också skörda”. Sår man med förtröstan och saktmod, sår man med tanke på framtida gemenskap – då kan man förvänta sig en god skörd – både för egen del och för brödrakretsens gemensamma framtid. Det är därför viktigt att vi så ofta som det bara är möjligt att besöker våra logesammanskomster och deltar i gemenskapen.

### Med andra ord:

Utfallet av sådd eller en vänafton kan kraftigt variera. Se bara på årets äppelskörd. Vi har vårdat våra träd lika fint varje år men årets skörd var dignande inte bara beroende av värme eller pollinering. Det var mer en inneboende lust och väntan från tidigare år att få bära riklig med frukt. Vi måste ha tålamod och arbeta metodiskt för motsvarande framgång i vår loge. Vår loge 149 Jarlabanke kanske också har en uppdämd förmåga att visa och informera

*Er Kaplan Göthe Karsin*



## Kondis-Bröderna har varit på äventyr igen...

Den här gången besökte en tapper skara det berömda Stockholmskondiset Vete-Katten. Tyvärr så kunde vi inte boka bord så vi fick sprida ut oss. Trots stora lokaler med mängder av små språng (en del av charmen) och otaliga bord så var det knappt om plats. Onekligen ett populärt Kondis! Om ni vill så återkommer vi med ett nytt ”kafferep” framöver!

## Ässå vill vi påminna om GÅSMIDDAGEN!



Den 10 november klockan 19.00 är det dags!

Anmälan till

[hans.klovstad@comhem.se](mailto:hans.klovstad@comhem.se)

Senast 2 november!

Ange om Du/Ni önskar

Svartsoppa eller svampsoppa!